

MUSTAFABEY' İN  
AYILARI

Bizim mahallenin ayıları  
erken giderler işe,  
oğlanın gözleri uykulu  
saçı başı darmadağın  
bir elinde tef  
belinde zincir  
sabahın yedisinde  
şıkır şıkır.

İmbat vurdukça martılara  
tül perdelerde uçuşur balkonlar  
doyumsuz bir tutkudur  
kaldırımında yuvarlanan ses  
çınlar, çınlar,  
yine çınlar.  
O zaman tef susar  
zincir gerilir  
titrer ayaklarının üzerinde.

### Yollar

bildiğiniz gibi efendim  
toz duman içinde  
o bir kayanın gölgesinde  
bastonuna yaslanıp  
el sallayacak geçen otomobillere  
kulunç kırıp sırt çığneyecek  
akşama dek  
kim bilir kaç kez  
bayılıp ayılacak  
ekmek parası için.

Ayıcık kentte doğdu  
sokakta büyüdü  
hiç bilmedi  
alabalıkların oynadığı  
serin pınarları.

### Özgürlük

yitik bir çağrıdır  
yanbaşında  
yapraklanmadan dökülür çiçekleri  
tutsaklık  
bağdaş kurmuş  
beyninin kıvrımlarına  
tutturur sigarasını.

- dumanaltı olmuşsun arkadaş  
kırsan burnundaki halkayı  
neye yarar ki ? -

Utandıkları için  
yıldızlara bakmaya  
düş görmeden uyurlar  
geceyi sevindiremeden  
kör karanlıkta biter  
buruk yalnızlıkları.

Bu ne iştir ayılcı ?  
hele sen söyle bakalım  
aş verdin  
oynaş verdin  
çözdün gökkuşağını  
yaygı diye serdin  
ayaklarının altına  
bir ateş koydun ki yüreklerine  
gün yetmez oldu  
yarınlara.

Kim ne derse desin  
onurlu  
seçkin  
ve çalışkandırılar  
ipek ibrişimle dokundu yazgıları  
bilmezler varsıllığa ağıt yakmayı  
Mustafabey'in ayları...