

MERMERİN KANI

Seçkinliğin buruk dizeleri
ödün vermeden indiler
bin yılların ötesinden
sıralandılar loş avlulara
yargılıyorlar tüm zamanları
dingin sessizlikleriyle

İki kişiydiler
uçuşan erguvanların sergilendiği bahçede
kadının giysisi kaydı omuzundan
açıldı süt beyazı göğüsleri
sarılmak için uzandı
gövdesinden taşan çıplak koşucuya
kırık kolları yetmedi kucaklamaya

Adam oralı deęil
kafası çok uzaklarda
karşısında duruyor
kuęuların yıkandıęı göllerde kalan
düşündeki ak yumuşak eller
yakalamak istiyor yitirdięi bütünlüęü
bir başka müzenin yalnızlığında

Ayırđına varmak için
soylu titreşimlerin
orada sınıyor güncel kavgalar
sapkın belleklerde dokunan yoz fırtınalar
yaşamlar da parçalanıyor
sabah yeliyle ürperen yontular gibi
dinmek bilmiyor
mermerden akan kan

Tırmanıp Gülhane tepelerine
söyleşmek var Osman Hamdi Bey'le
güvercin ikindilerinde
ya da bir çay içmek
Ayasofya'nın gömütlüğünde
o zaman sumaklar açar yüzünüzde
cicimler güler
daha bir gönençlenir yontular
sevgi sesleriyle