

SİYASAL PARTİLERİN SUSKUNLUĞU

Güney Dinç, Avukat

6 Kasım 1983 günü yapılan genel seçimlerin üzerinden bir yıl geçti. Bu kısa süre içinde, ülkemiz insanlarının toplumsal değer yargılarını da etkileyen önemli ekonomik değişimler yaşandı, Özal Hükümetinin izlediği programın, Anavatan Partisi'ne oy veren milyonlarca seçmenin özlemlerini ne oranda gerçekleştirdiği, bir yıllık uygulama sonuçlarıyla karşımızda durmaktadır. Sunuluş biçimleri ile içeriği bağdaşmayan girişimlerin, halkın beklentilerini gerçekleştirmeye yeterli olmadığı gözlenmektedir. Düş kırıklığı yaratan uygulamalar ortada İken, her sabah gazetelerimizi açtığımızda, aynı doğrultudaki tasarımlara yenilerinin eklendiğini izlemekteyiz. Son bir kaç haftanın başlıklarını artarda sıraladığımız zaman, Türkiye'nin sorunlarını düzlüğe çıkaracağına inanılan girişimlerin oluşturduğu ilginç bir görüntüyle karşılaşılıyor:

- Katma değer vergisi T.B.M.M.'nde kabul edildi,
- Emeklilik yaşı yeniden yükseltiliyor,
- Kıdem tazminatı fonu yasalaşmak üzere,
- Boğaz Köprüsü gelir ortaklığı senetleri satışa çıkartılıyor,
- Özel üniversiteler açılacak,
- Turistik kuruluşlara kumar makineleri yerleştiriliyor,
- Tüketiciyi Koruma Yasası yeniden gündemde,
- Et ve beyaz peynir dışalımına başlandı,
- Ve kamu ekonomik kuruluşlarının başı çektiği, ardi arkası gelmeyen zam dalgaları.....

Uzayıp giden bu dizgelere daha nicelerini katabiliriz. Hepsinden önemlisi, hangi milimetrik tartıya vurulduğunu bir türlü kavrayamadığımız ince hesaplar sonucunda, Türk Lirası, yabancı paralar karşısında gün be gün değer yitiriyor. Bu baş döndürücü akışa ayak uydurabilmek için, işyerinde çarşıda - pazarda, vergi dairesinde, kişiyi soluksuz kılan bir yarışma sürüp gidiyor. Anlaşılıyor ki, ekonomik yaşamın hamuruna uyumsuz bir maya çalınmış, tutsun diye, ha bire yoğruluyor.

T.B.M.M.'nde Özal Hükümeti'ne verilen güvenoyu, ayrıntıları tartışma kaldırsa bile, bu güne kadar izlenen yöntemlerin, uygulanan tasarımların gerçekleşmesi içindi. Yürütme sorumluluğunu benimseyenler, kendi içinde bütünleşen bir dünya görüşünden yola çıkarak, inançları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ne istediklerini, ne yaptıklarını biliyorlar ve hiç kuşku yok ki, gelecek kuşakları da etkilemesi kaçınılmaz olan girişimlerinin siyasi sonuçlarını üstlenmiş bulunuyorlar.

Bu koşullarda bizi asıl düşündüren, öteki siyasi partilerimizin içinde buldukları durağanlıktır. Türkiye bunca yaşamsal değişimler geçirirken, onlardan tutarlı yankılar gelmiyor. Kimi köşesine çekilmiş, içindeki "çatlak sesler" i ayıklamaya uğraşırken, arada bir varlıklarını anımsatmak gereğini duyanlar da, ünlü ring ustası gibi, "en büyük benim" diye ortalıkta dolanıyorlar.

Henüz bir seçim ortamına girmedik. Ancak böylesi günlerde de yapacakları çok iş var. Çoğulcu demokrasilerde yurttaşlar, siyasal partiler yoluyla gelişmeleri izlerler. Siyasal kültürün sürekliliği ve güncel olaylar karşısındaki değişimi, bu örgütlerin geliştireceği bilgilendirme olanaklarıyla sağlanır. Değişim, doğanın kuralıdır. Bana iyiyi, daha güzeli bulma arayışları, azınlıktaki partilerin katkılarıyla olgunlaşır. Seçmene hoş görünmeye çalışmak yeterli değildir. Bir işin başına geçerek uygulamalarını sergileyenler, kendilerini tartışmaya açan kişilerdir. Günü geldiğinde yapılmayan eleştiriler, yönetim sorumluluğuna katılmak anlamını taşır.

Baş döndürücü bir hızla gelişen olaylar karşısında, yurttaşların, yürütme işlevinde görev almayan partilerden bekledikleri nelerdir? Önümüzde çok önemli sorunlarımız var. Pusuya yatarak, yöneticilerin tökezleyeceği günü beklemek, süregelen ilgisizliği bağışlatacak bir neden değildir. Biriken umutlarının tel tel dağıldığını görsek, insanların mutlu kılmıyor. Varılan sonuçlar ile izlenen yöntemler arasındaki nedensellik bağları açık - seçik ortaya konulmadıkça, inandırıcı çözümlere ulaşamaz. Kamuoyuna sunulabilecek en yalın katkı, politikayı, soyuttan somuta kaydırmakla sağlanabilir, örneğin, siyasal partiler, yazımızın başında böyle bir dokunarak geçtiğimiz somut konular üzerinde neler düşünüyorlar? Bunları bilmek isteriz.

Anayasa'nın 68. maddesinde belirtildiği gibi, "Siyasi Partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır." Bu ilke, siyasal kuruluşların öncelikle kendi etkinliklerini kavramaları ile uygulama alanı bulur. Gelecekte parlamento çoğunluğuna ulaşmayı amaçlayan siyasal partiler, bu gün önemli bir sınav vermekte olduklarını unutmamalıdır. Düşünce üretmeden, yol - yöntem geliştirmeden, ülke sorumluluğunu üstlenecek bütünlüğe vardıklarını kanıtlayamazlar.

6 Kasım 1983 seçimlerinin sonuçları kimseyi yanıltmasın, Türkiye değişen bir ülkedir. Topluma güven vermedikleri için yenik düşen politikacıların başarısızlığı seçmene yüklenemez. Bu gün hiç bir varlık gösteremeyenler, gelecek için umutlu olamazlar. Eleştirilen uygulamalar, halkın seçeneksiz kaldığı gerçeğine dayandırılıyorsa, bu sonuca varılmasında, azınlıktaki siyasal partilerin sorumluluk payı büyüktür.