

Çağdaş Hukuk

Av. Nermin Aksın

Arkadaşım Güney Dinç

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin bu yıl ki "Çağdaş Hukuk Mücadelesinde Emek Ödülü"nü sayın Güney DİNÇ'e verilmesi kararı... Söz konusu uğraşta tuzu olan tüm hukukçuları... Meslektaşlarını gururlandıracaktır.

Çok gençlik yıllarımızdan bu yana; Güney Dinç, benim için insan olarak ta güvenilir... Seçtiği sorumluluğun bilincinde... Yurt ve Dünya sorunlarını tartışabildiğim ve konulara yeni boyutlar kazandıran... Kısaca; dinlemesini... düşünmesini ve üretmesini bilen bir arkadaş ve dosttur.

O'nunla yaptığımız işlerde hep karşılaştık. Toplumda haksızlıkların olduğu yerde hukukçu kimliği ile her zaman vardı. Hukuku insana yaraşır noktalara ulaştırmak... Uygarlık üreterek çağdaşlaştırmak için pratikte sesini duyurdu. Toplumsal ve bireysel haklar için örgütlü mücadeleyi politik olarak ta ekonomik olarak ta savundu. Bulduğu bu örgütlü çalışma ortamlarında özgür ve özgün görüşlerini dile getirmenin yolunu buldu.

Bunlar bizim toplumun kültürel yapısı bakımından zor işler. Hem dışlanmayacaksınız... Hem önde olup sözünü söyleyeceksin. Hem yaşamın pratiği seviyesini kavrayabilmek...

Hem de yoz ve çorak güncellikteki bu pratiği... Hukuk gündeminde çağdaşlaştırmak • mücadelesinde ısrarlı olmak; çok ince bir çizgi... Toplumdan kopmadan oya gibi işlemek.. Ve çağdaş hukuk pratiğinde yol almak. Bu, arkadaşım Güney Dinç'te ilk gençlik yıllarından bugüne; tutarlı ve gelişkin bir takiple sürdürüldü

Şimdi geçmişten elimdeki bir fotoğrafa bakıyorum... 15-16 Haziran 1970 yılında, "Büyük İşçi Direnişi" olarak Türkiye İşçi Sınıfı tarihine mal olmuş... Sendikal haklar ve örgütlenmesinin anti demokratik yasal müdahalelerle yok edilmesi ve tek konfederasyonun Türkiyeli işçilere dayatılması teşebbüsleri... Disk'te örgütlenmiş işçiler önde olmak üzere içlerinde Türk-İş'e bağlı işçilerin de var olduğu İstanbul ve çevresindeki illerde; haksızlıkların kamuoyu önünde kitlesel protestosu ve hukuk dışı yasaların o, çünkü Hükümet nezdinde mahkum edilmesi...

Eylemler, hemen o gün sıkıyönetim ilanına ve arkasından Fabrika fabrika toplu davaların açılması ve sıkıyönetim mahkemelerinin aylarca tam gün süren şedid duruşmalarına yol açtı.

İşte, Harem-Sirkeci hattındaki arabalı vapurda, duruşmaları izleyen Milliyet Gazetesi Muhabirinin

5 Eylül 1970'de sektiği bu fotoğraf o günleri bir daha yaşıyor. Fotoğrafın arkasına "15-16 Haziran 1970 eyleminin; sıkıyönetim mahkemelerinde sonuna dek savunuculuğunu yapan meslekdaşlarımla" notunu düşmüşüm. Güney Dinç ayakta, kalın çerçeveli gözlüklerinin ardından yaşama umut ve hep gülerken bakıyor. Yanında Rasim Öz, oturanlar; Ben Nermin Aksın, Raif Ertem ve Muammer Güngör üstatlarımız hepimiz hak arama özgürlüğünü ve hukuku savunmanın mutluluğu ve gelecek yüzlülüğü içindeyiz. Aramızdan yalnız Güney Dinç bu duruşmalar için ta İzmir'den İstanbul'a gelip giden... Kamp kuranlardandı... Meğer Hatırlanacak ne kadar güzel şey varmış.

Bu günlere gelindiğinde Güney Dinç için atılan adımlar daha da ivme aldı. Türkiyeli bireyin haklarının ihlalini uluslararası hukuk platformuna

...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyıp savunuyor ve hem bireyin ve hem de toplumumuzun standardını geliştirme mücadelesini veriyor.

Böylece; tüm insanların doğal ahlaki eşitliğini... Yetişkin insanların kendileri için neyin en iyi olduğunu belirlemek olan kişisel özgürlükte eşitliği, ve bunların uzantısı olarak yurttaşlar arasındaki siyasal eşitlik konusunda; dün söylediğini... Bugün açtı ve savunuculuğunu hep yaptı. Bu anlamda "Çağdaş Hukuk Mücadelesinde Emek Ödülü" ne gerçekten hak kazandı.

Türkiye'de insan hakları ile ilgilenip hemhal olmuş sayılı hukukçu dostlarla birlikte bu mücadeleyi bitirmeye yaşamımız yetmeyebilir. Önemli olan; "ben başlıyorum ve devam ediyorum" demek... İşte arkadaşım Güney Dinç.



Avukatlar, 15-16 Haziran olayları sanıklarının..... Selimiye kışlasındaki sıkıyönetim mahkemesinden araba vapuru ile dönerken. Rasim Öz, Dinç, Nermin Aksın, Raif Erdem, Muammer Erdoğan-1970

