

Güney DİNÇ; Adanmış Bir Yaşam*

Güney Dinç, eski çağlardan günümüze insanın mutluluğu ve özgürlüğü yolunda gösterilen çabaları, “en yüce uğraşlar” olarak görmektedir. Güney Dinç’in yaşamına, ürettiklerine, kısaca tüm uğraşlarına baktığımızda insanı merkeze alan, insan onurunu en yüce değer (supra-norm) olarak kabul eden bir düşünce yapısına sahip olduğunu görmekteyiz. Bu yönüyle de; eski çağların ve aydınlanma dönemi düşünürlerinin, çağlar boyunca kölelerin, ezilenlerin, emekçilerin insanca yaşam sürdürmeleri için mücadele veren her türden düşünür, bilim insanı, hukukçu, siyasetçi ve eylem adamlarının 20. ve 21. yüzyıldaki görünümüdür.

Güney Dinç, yazılı tarih başlangıcından günümüze uzanan bir “insanlık köprüsü” emekçisi, o yazısında sözünü ettiği “en yüce uğraşları” veren kişilerden birisidir.

Onun, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınıp korunması, savunulması ve geliştirilmesi konusunda verdiği uğraşlar, ne avukatlık başarısının, ne akademik başarısının ve ne de sanatçı kişiliğinin yüceltilmesi için değil, tamamen insanlık içindir, insanın mutluluğu ve özgürlüğü içindir. Ulaşılmasını istediği toplum düzeninin alt basamağının oluşturulabilmesi içindir.

Güney Dinç, insanın, yaşamın özünden gelen, sürekli gelişip yenilenmek zorunda olan bir varlık olmasından hareketle; bu gelişim ve insanlığın kendi saygınlığını yüceltebilmesi için ekonomik ve toplumsal yapının önemli olduğuna inanır. O ekonomik ve sosyal toplum düzeni de tüm insanların birbirleriyle eşit, kardeşçe, mutlu ve özgür yaşayacağı bir düzendir.

* Bu yazı Av.Agah ADAK, Av.Cemal Nedret ERDEM, Av.Özcan ÇİNE, Av.Anıl GÜLER, Av.Serkan CENGİZ'den oluşan Armağan Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Ülkesinin, temel insan hak ve özgürlüklerine dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti haline gelebilmesi için gece gündüz çalışan, kitaplar yazan, konferanslar veren, söyleşiler yapan ve gerektiğinde haksızlığa uğrayanları savunmak için yargının her kademesinde mücadele veren, kendisini bir alana hapsetmeyen, yaşadığı toplumu, insanlığı ilgilendiren hemen her konuda titizlikle araştırmalar yapan, bu araştırma ve çalışmalarını yapıt haline getirip toplumun ve insanlığın hizmetine sunan çağdaş bir yazın emekçisi, çok iyi bir hukukçu ve avukattır Güney Dinç.

Ülkesinin her karış toprağının ve ülke insanının değerini bilen, çevreye duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını her durum ve koşulda savunan bir insan hakları aktivisti, düşünür ve eylem adamıdır... Başta kendi yaşadığı kent olmak üzere çarpık kentleşmeye, kent sakinlerinin haklarına el koymaya çalışan rantiyecilere karşı çıkmış, dogayı, ülkesinin tarih ve kültürel mirasını koruma mücadelesi vermiştir.

Hukuk, avukatlık ve baro ile ilgili uğraşlarının tamamını da insana özgülennmiştir. Haksızlığa uğrayanların yanındadır, insan ve toplum için, daha iyiye ulaşmayı istemiş ve bu yönde hukuk mücadelesi vermiştir.

Güney Dinç, uluslararası hukuk konusunda, Avrupa ve diğer uluslararası temel insan hak ve özgürlüklerini koruma mekanizmalarını ve bunların iç hukukun bir parçası olması nedeniyle bu organlara başvuru usul ve esaslarını ülkemiz hukukçularına tanıtmada büyük katkı sahibidir.

Güney Dinç, yaptığı çalışmalarla başta Anayasa olmak üzere temel kanunlarımızda ve bunların uygulanmasında, demokratik değerlere uygun değişimlere katkıda bulunmuştur. Dinç'in hukuka katkısı bununla da kalmamış, özellikle avukatların ve diğer hukuk uygulayıcılarının yalarının yorumlanması ve boşluklarının doldurulmasında yaratıcı yorum ve uygulamaları için de yol gösterici olmuştur.

Baroyu, siyaset yapılacak bir yer, siyasi bir kariyere atlama tahtası olarak görmemiş, baroyu insan haklarını temel alan, demokratik, laik,

sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesi için mücadele veren bir hukuk kurumu olarak görmüştür.

12 Eylül darbe koşullarında, binlerce insanın baskıya, işkenceye uğradığı, işinden olduğu, cezaevlerinin gençlerle, bilim adamlarıyla, gazeteci ve yazarlarla, siyasetçilerle, emekçilerle doldurulduğu, demokrasi ve insan temel hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı bir dönemde baro başkanı seçilmiş ve hukuksuzluklara karşı mücadele vermiştir. YÖK mağdurlarının, 1402' lik bilim adamlarının, kamu görevlilerinin umudu olmuş, meslek birliklerinin gençlerin, yazar ve gazetecilerin, meslektaşlarının, işçilerin, sendikaların avukatlığını, savunuculuğunu yapmıştır.

Güney Dinç, barışı yalnız kendi ülkesi için değil, tüm insanlığın ortak ve ulaşılması gereken ortak değeri olarak görürdü. Uluslararası düzlemde barışın, sadece savaşların ortadan kalkmasıyla gelebileceğine değil, her türlü şiddetin, sömürü, baskı, eşitsizlik gibi tüm görünüm ve boyutlarıyla yeryüzünden silinmesiyle gerçekleşebileceğine, insan haklarının başında gelen yaşama hakkının güvenliğinin ancak gerçek barışın sağlanmasıyla mümkün olabileceğine inanmıştır.

Güney Dinç, tüm yapıtlarında ve dilekçelerinde yalın bir anlatım tarzını tercih eder, hukukla ilgili yapıtlarında ve dilekçelerinde hukuk dilini kullanmaya özen gösterirdi. Gerek hukuk ve gerekse diğer yapıtlarında Türkçeyi ve yazım kurallarını en iyi şekilde kullanmaya gayret eder, çalıştığı konuyla ilgili her zaman titiz bir araştırma yapar, engin genel kültür ve entelektüel bilgisini ustalıkla kullanır, yapıtları edebi haz veren bir içeriğe sahiptir. Yaratıcıdır, yapıtları özgündür.

Güney Dinç, sanatçı yetenek ve kişiliğini de toplum ve insan için kullanmıştır. Toplumsal sorunlara duyarsız kalmamayı ilke edinen bir sanat anlayışına sahiptir. Roman, öykü ve diğer edebi yazılarında, yalın ve akıcı anlatım biçimiyle toplumu, insanı, insan ilişkilerini anlatır, düşündürür...

Güney Dinç ile ilgili anlatımlarımızın dayandığı temel karakter özellikleri, onun yalın yaşam biçiminde de açıkça görülmektedir. Mes-

leğinde en üst noktalara çıkmış bir avukat... İlk bürosu Hisarönü'nde, küçük bir büro, 70 li yılların sonlarında Salihaga İşhanı'nda 25 m2 lik, öncesine göre daha büyük bir büro! Mesleğe başladığından beri kullandığı bazı harflerin yıpranmaktan çıkmadığı Tornado marka bir daktilo. 1980'de aldığı Renault marka otomobili...

Bürosunun kapısı herkese açık, randevu almadan görüşülebilir, genç yaşlı herkesi ayakta karşılıyor ve ayakta uğurluyor.

Güney Dinç'in mesleğini icra ettiği avukatlık bürosu ne kadar mütevazı ise özel yaşamı ve insan ilişkileri de o kadar mütevazı. Giyimi sade, moda uymak ya da şık olmak gibi bir çaba ve isteği yok.

Bir anlatıma göre derviş, başka bir anlatıma göre çelebi. Şimdi kullandığımız anlatım biçimiyle, alçakgönüllü. Baro Başkanı gibi değil, herhangi bir insan gibi davranıyor. İzmir Barosu Başkanlığı döneminde ayırım yapmadan herkesin başkanı olabilen bir kişilik.

Konuşmayı sevdiği kadar dinlemeyi de seven bir insandır Güney Dinç. Hoşgörülüdür, kızmaz, bağırmas. Konuşması doludur, bilgilenirsiniz. Bilgi, deneyim ve düşüncelerini hiç kıskançlık göstermeden paylaşan, dünya malına değer vermeyen, alçakgönüllü, yardımsever, barışçı, hoşgörülü bir gönül adamı; kısacası, insan sevgisiyle yoğrulmuş, toplumcu çağdaş bir demokrat, bir düşün ve eylem adamı idi Güney Dinç. Yaşamı Türkiye'nin hukuk tarihi ile kesişiyor. Biz, bu kesitleri özetlemeye çalışarak insan haklarına, hukuka ve hukuk devleti olma yolundaki mücadelelere katkılarında örnekler sunmaya çalışıyoruz.

Güney Dinç'i, anlatmaya, tanımaya ve anlamaya yönelik bu "genel tanıtım", onun her yönü ile tanıtılmasını amaçlamamaktadır, yazının böylesi bir iddiası bulunmamaktadır.