

## 2010 Yılı Baro Denetleme Kurulu Aday adaylığı için Çağdaş Avukatlar Grubuna Başvuru Dilekçesi

Sevgili Dostlarım

Birbirimize görüşlerimizi iletteceğimiz böyle bir sitenin açıldığını yeni öğrendim. Bu girişimi gerçekleştirenleri kutluyorum. Bize sunulan olanaktan yararlanarak bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaman zaman geçmişten söz edersem, bu konulara değinmemin nedeni, gelecekte de yaşanan deneyimlerden yararlanmamızı gerekli gördüğüm içindir. Önerilerim ise, genellikle geleceğe yönelik olacaktır.

### I – BARO ve POLİTİKA

Arkadaşlarımızın kendi aralarındaki yazışmalarında, genel politik sorunların önemli bir yer tuttuğunu izledim. Biliyorum ki ülke sorunlarının hepimizin kafasında öncelikli bir yeri var. Sorunlarımız çözülmediği sürece, yalnız avukatlar olarak değil, ülkemizin bütün düşünen insanlarıyla birlikte bu yazgıyı birlikte yaşamak zorundayız. Ancak, Baro'ların günlük siyasal gelişmeler karşısındaki konumu uzun yıllardan beri tartıştığımız ve oldukça yol aldığımız bir konudur. Biz Baro'yu hiçbir zaman siyaset yapılacak bir yer olarak görmedik. Politik açıdan kişisel sıçrama tahtası olarak değerlendirmedik. Herhangi bir siyasal partinin veya siyasal akımın ardına takılmadık.

Hukukun üstünlüğü ve insan hakları temelindeki ilkelerimizi özenle koruduk. Bu tutumumuzun "politika yapmak" olduğunu ileri süren eleştirileri ise ciddiye almadık. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden ödün vermemeyi ilke belledik.

Günümüzde bu tutumun sürdürülmesi yeterli olmayacaktır. Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, çoğulcu demokrasiye, hukuk devletine ve laikliğe karşı çok yönlü, dış destekli saldırıların odağında bulunuyoruz. Üstelik bu saldırılar, hukuk eliyle yürütülüyor. İçinde yaşamakta olduğumuz koşullar, hukuk devletiyle birlikte, Baro'ların önemini de arttırmıştır. Siyasal iktidarın bir Baro'nun yönetimi üzerinde etkili olabilmesi, Büyük Şehir Belediye Başkanlığı'nı ele geçirmesinden çok daha önemli ve etkin bir kazanımdır. Hele bir düşünün o zaman, nice fetvalar istenecektir yandaş Baro'dan...

Böyle bir ülkede çözüm için geliştirilecek görüşlerde de farklılıklar, uyumsuzluklar bulunması kaçınılmazdır. Düşünce özgürlüğünün dokunulmazlığını herkesten çok savunan bir mesleğin üyeleri olarak, birbirimizden gelen farklı çözüm arayışlarını anlayışla karşılamak durumundayız. Bu farklılıkları bir bölünmüşlük gerekçesi gibi sergileyemeyiz.

Siyasal partilerin asıl işlevlerini yerine getirmediikleri yani siyaset yapmadıkları, politika üretemedikleri koşullarda, insanlar, bu gereksinimin meslek kuruluşları ve özellikle barolar eliyle karşılanmasını beklemektedirler. Oysa ne denli politik olsalar da, meslek kuruluşları siyasal etkinliklere elverişli örgütler değildir. Öncelikler, meslek sorunlarındadır.

Benim göreve aday olduğum yıllarda da, bu gün olduğu gibi çok yoğun siyasal tartışmalar yaşanıyordu. O dönemin bir özelliği de, 12 Eylül Cuntası'nın parlamentoyu dağıtıp, siyasal partileri, sendikaları, dernekleri kapatarak her türlü siyasal etkinliği yasaklaması idi. Böyle bir ortamda İzmir Barosu'ndan çok şeyler bekleniyordu. Bu dönemin bir başka özelliği de, aynı çizgide düşünen iki

insanın, ertesi gün uyandıklarında, kendilerini çok farklı, neredeyse birbirleriyle bağdaşması olanaksız düşünce ve eylem ortamlarında bulmalarıydı.

Ben, seçimler öncesinde arkadaşlarıma şöyle bir öneri göturdüm. “Hepiniz kendi kafanızda, sizin gibi düşünen bir baro başkanı, baro yönetim kurulu üretilip seçtirmeyiniz. Bu olanaksızdır. Yapılacak iş, sol öğretilerin temel kurallarından biri olan ‘karşıtların birlikteliği’ kuramı doğrultusunda hepimizin paylaşabileceğimiz ortak bir anlayışın ve bu anlayışı uygulamakla görevlendireceğimiz adayların saptanmasıdır.”

İzin verirseniz, böyle bir söylemin, Türkiye’nin çoğulcu demokrasiye geçmesinden sonra parlamentoda temsil edilen, tarihindeki ilk yasal sol örgütte, Türkiye İşçi Partisi’inde, İlçe başkanı, İl başkanı, Genel Yönetim Kurulu üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Yedek Üyesi, İl Genel Meclisi üyesi gibi daha bir çok etkinliklerde yer almış bir kişi için azımsanmayacak bir özveri olduğunu belirtmek zorundayım. Ben üyesi olmaktan onur duyduğum iki örgütü, Türkiye İşçi Partisi ile İzmir Barosu’nu hiçbir zaman birbirine karıştırmadım. Bunu yaparken de solculuğumdan vazgeçmedim.

O dönemde “ilkeler ve kişiler” ölçeğinde böylesine uyumlu bir yöntem belirlenmiş ve izleyen yıllarda da uygulanmıştı. Bu gün de, düşüncelerimizdeki karşıtlıkları koruyarak, hatta sergileyerek, birlikteliğimizi gerçekleştirmeliyiz.

Sürekli körüklenen yapay ayrımların tuzağına düşmemeliyiz. İnsan haklarından yana olmak, ulusal çıkarlara karşı çıkmak değildir. Kişi, aynı anda hem insan hakları savunucusu, hem cumhuriyetçi, hem demokrat olabileceği gibi, ulusal çıkarları da içtenlikle kucaklayabilir. Önemli olan, ortak doğruları saptamaktır.

Bu konuda karşımıza çıkabilecek en önemli güçlük, politik farklılıklarımız olabilir. Ancak varlık nedenimiz olan “hukuk devleti”ni, “hukukun üstünlüğü”nü doğru yorumlayabilirsek, her türlü farklılıkların üstesinden gelebiliriz. Her gün gazetelerin başlıklarına baktığınızda, ormanların, kıyıların yağmalanmasından, sınıfsal sömürüye, siyasal kadrolaşmalardan uluslararası tuzaklara kadar her türlü soygun ve saldırının hukuk yoluyla uygulamaya konulduğunu izlemekteyiz. Bunlara karşı çıkabilmek için, herhangi bir politik çizgiyle örtüşmemiz gerekmiyor. Baro’daki kimliğimizle, siyasal olaylara, ulusal, hatta evrensel konulara bile hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ölçeğinde yaklaşabildiğimiz sürece, çok fazla güçlüklerle karşılaşmayacağımıza inanıyorum. Belli bir siyasal partinin görüşleri yada inançlarımıza yakın bulduğumuz siyasal eğilimler doğrultusunda Baro’yu yönetmenin, mesleksi anlamda büyük bir yanlışlık olacağı tartışılmayacak açıktır. Baroların bağımsızlığı evrensel bir kuraldır. Yakın geçmişte örgütlerimizi siyasal partilerinin yan kuruluşları gibi görenler, politik yaşamlarında da başarılı olamadılar ve topluma yarar yerine zarar verdiler. .Böylesi olayları günümüzde de çok sık izlemekteyiz.

## **2 – MESLEK SORUNLARI**

İzmir, Çağdaş Avukatlar Grubu, avukatların sorunlarının çözümünün, ülke sorunlarından bağımsız olarak ele alınamayacağı görüşünde olmuştur. “Bileşik Kaplar” örneğinden yola çıkarak, tüm SSK’lıların sağlık, emeklilik sorunları çözülmeden, vergi işlemlerindeki adaletsizlikler giderilmeden, benzer konulardaki toplumsal sıkıntılar aşılmadan, avukatlara özel ayrıcalıklar sağlanamayacağını vurgulamıştır.

Ancak böyle bir yaklaşımın, her konunun ülke sorunlarıyla bağlantısı kurularak, daha başlangıçta çözümsüzlüğü ve eylemsizliği benimsemek gibi sakıncaları olduğu da belirtilmiştir. Bizlerin de her koşulda yapacağımız bir şeyler olmalıdır ve yapılması gerekenler yapılmalıdır.

Günümüzde avukatların sorunları nelerdir ? Bu soruyu artık ben yanıtlamayacağım. Mesleğin yükünü taşıyarak ekmek kavgasının ortasında yaşayan arkadaşlar sorunlarımızın neler olduğunu çok iyi bilmektedirler.

Değınmek istediğım konu, avukatların çalıřma ortamının genel toplumsal dengelerden daha da olumsuz kořullara çekilmekte oluşudur. Avukatların sorumlulukları arttırılmakta, buna karşılık değıřen yasa ve yöntemler onları ayrıntılarını bilmedikleri, daha önce eğitimini almadıkları alanlarda çalıřmaya yönlendirilmektedir. “Bileşik kaplar” örneğı güncel zorlamalar karşısında avukatlar yönünden geçerliğini yitirmeye başlamıştır. Salt avukatlar açısından özel çözümler üretilmesi gereken meslek sorunları hızla artmaktadır. İktidarın gündemindeki, açıklanan ve henüz açıklanma aşamasına gelmeyen bir çok yasa tasarısında, işlerimizi zorlaştıran, çalıřma alanımızı başkalarına ve özellikle yabancılara sunan girişimler yer almaktadır. Yani kısaca, eski sorunlara yenilerinin eklenmekte olduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel tarihsel döngünün, yine sol öğretinin söylemiyle, helezon döngü biçiminde yinlendiğini izlemekteyiz. Güncel sorunların çözümünde, önceki çalıřma yöntemlerimiz yetersiz kalacaktır. Bunlara yetişebilmek için, yeni yöntemler üretmemiz gerekmektedir. Arkadařlarım beni bağıřlasınlar, bu sitedeki söylem ve tartışmaların, sorunlarımızın çözümleri ile tam anlamıyla örtüştüğü söylenemez. Çok dar bir alanda, az sayıdaki arkadaşımızın katıldığı bu yazılarda, ne istediğini, ne yaptığını bilen, güçlü ve etkin bir grubun varlığını göremiyoruz.

### **3 – BİZ NEREDEYİZ ?**

Böyle bir soru anlamsız görülebilir. Hiç kuřkusuz, her birimiz, ülkemizin hatta insanlığın sorunlarının sola açılmakla çözülebileceğı inancını taşıyan, demokrasiyi, çoğulculuğı benimsemiş insanlarız. Hani çok sık, farklı örneklerle kullanılan, “bugün ..... için ne yaptın ?” türünden sorular var. Mesleğimizi, saygın bir biçimde uygulamak da, avukatlık için bir şeyler yapmaktır. Ancak yaşadığımız günlerde konumumuzu güçlendirmek için, daha fazlasının da yapılması gerekiyor. Parlamento, noterlerin onayladıkları gibi, art arda yasalar çıkarıyor. Bunları okumaya bile vakit bulamıyoruz. Örneğın Kamu Denetçiliğı Yasası konusunda ne düşünüyoruz ? İstinaf mahkemeleri, davaları hızlandıracak mı? Aşılamayan, yıllanmış, küflenmiş, iğrenç toplumsal sorunlarımız var. Töre cinayetlerine karşı nasıl bir tutum izlemeliyiz? Sözü uzatmaya gerek yok. Yalnız geleceğe yönelik içsel çalıřma amaçlarının belirlenmesi ile yetinilmemesi, inançlarımızla çeliřmeyen güncel etkinliklere katılınması da yararlı olacaktır. Özenle yetişen arkadaşlarımızın mesleksel bilgileri, toplumsal konumları, bölgesel sorunlara yöneliřleri, çevre hukuku, tarihi ve doęal varlıklar gibi duyarlı çalıřmaları, eğitim ve yönetim deneyimleri, insan hakları alanında üstlendikleri sorumlulukları bulunmaktadır. Onların birikimleri, günümüzde de üretkenlikleriyle gözlenip meslektaşlarımızca benimsenmelerine ve grubumuzun etkinliklerinin sergilenmesine katkıda bulunacaktır. Bunlar bireysel ayrıcalıklar gibi sergilenmemeli, örgütsel işlevlerimiz olmalıdır. Bu tür çalıřmalarımızı baro yönetiminde olmasak da sürdürmeliyiz.

### **4 – GENÇLERLE İLİŐKİLERİMİZ :**

“Çağdaş Avukatlar geçen seçimi neden yitirdiler ?” sorusunun yanıtı, bana göre çok açık, “yaşlandıkları içindir.” Baro’ ya yönelik ilk adımda, bizim gücümüz, içtenliğimiz, gençliğin gücü ve içtenliğı ile tam olarak örtüşüyordu. Ben bu girişime, üç dört yıllık avukatlarla başlamıştım. Yanlış anlaşılmalı, politikalarımızı, izleyeceğimiz yol ve yöntemleri ben belirleliyordum. Ne yapılması gerektiğine genç arkadaşlarım karar veriyorlardı. Elbette sevdikleri, inandıkları başkanları ile de çeliřmiyorlardı. Yıllarca Baro Başkanlığı, TBB Delegeliğı için aramızdan 15 yıl avukatlık yapmış adaylar bulup çıkarmakta çok büyük güçlüklerle karşılaşmıştık. Zaman zaman bu görevleri ekleme ama

güvenilir bulduğumuz arkadaşlarla yürütmüştük. TBB Genel Kurulları'nda, İzmir delegeleri 15 yıllık yasal sınırın kaldırılması için sürekli uğraş verdiler.

1978 – 1980 yıllarının gençlerinin, 2000'li yıllarda artık Heraklitos'un dediği gibi, aynı sulara gezinmediklerini anımsamaları gerekirdi. Su aktı gitti, insanlar değişti. Eğer Çağdaş Avukatlar yaşlanmasalardı, yitirilen seçimde olduğu gibi önseçim dışlanmaz, aramızdan hangi "ilahi" kaynaktan güç aldıklarını açıklamaksızın kendilerini "kurtarıcı" atamaya kalkanlar olmaz, renk renk aday listeleri çıkarılmazdı. Hele hele Türkiye'nin yıllanmış temel politik sorunlarının çözümü, İzmir Barosu'nu yönetecek bir avuç arkadaşlarımızın omuzlarına yıkılmaya çalışılmazdı. Yada bu tür yapay ayrımlarla, bütünlüğümüz bozulmazdı. Bu gün, aynı konuların tekrar konuşulabildiğini izlemekten, otuz yıl öncesinin yitirdiğimiz gençleri adına utanç duyuyorum.

Gençlere yönelmeliyiz. Ancak bu konu da yanlış anlaşılmalıdır. Onları eğitmek, oylarını almak için değil, 20. yüzyılın son çeyreğinde olduğu gibi birlikte çalışmak, görüşlerimizi, alışkanlıklarımızı yenilemek, kendimizi sınamak, grubumuzu gençleştirmek, doğruları gençlerden öğrenmek ve birlikte uğraş vermek için bunu yapmalıyız.

Sözü çok uzattıysam, bağışlanmamı diliyorum. Ben şimdilik böyle düşünüyorum. Önerilerimi değerlendirmelerinize sunuyorum.

Ayrıca sizlere, kendimle ilgili bir girişimimi bildiriyor, önseçimde oylarınızla bana destek vermenizi diliyorum. Çağdaş Avukatlar Grubu'nun listesinde Denetleme Kurulu'na aday gösterilmek umuduyla, önseçim için aday adaylığımı değerlendirmelerinize sunuyorum

Tüm dostlara, sevgi ve saygılarımla.

Güney Dinç