

Hüseyin Özgür, 3 yeni fotoğraf ekledi.

9 Ekim - İzmir -

GÜNEY DİNÇ'i YİTİRDİK

1980 yılı Kasım ayında 24 yaşındaydım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve diplomam ile birlikte İzmir'e geldiğimde soluğu doğru Konak Salihağa İşhanının 7.katındaki İzmir Barosunda almıştım. Yazı İşlerinde staja başlamak için gerekli belgeleri aldım ve tam çıkarken Baro görevlisi Mustafa Kuşkan, başkanın benimle konuşmak istediğini söyledi.

Bir ay önce seçim olmuş ve Baro Başkanı olarak Çağdaş Grup adayı Av.Güney Dinç seçilmişti. Daha önce bu düzeyde bir avukat ile hiç görüşmemiştim. Heyecandan neredeyse dizlerimin bağı çözülerek Başkanın odasına girdim. İçeride yoğun sigara dumanları ve evraklar arasında masasında oturan 40'lı yaşlarda takım elbiseli adam sanki karşısına çok önemli bir Devlet adamı gelmiş gibi ayağa kalkarak elini uzattı ve " Hoşgeldiniz" diyerek oturmam için karşısındaki koltuğu işaret etti. Şaşırmıştım ve öyle sanırım ki, kıpkırmızı kesilmiştim.

Sonra benimle konuşmaya başladı. Öylesine ciddi ve ama bir o kadar da sevecen şekilde hukuk, avukatlık mesleği ve Baroların fonksiyonları ile ilgili birçok şey anlatmaya başladı. Sonra yine ayağa kalkarak beni yolcu etti.

Koskoca bir Baro Başkanının 24 yaşındaki bir çocuğa karşı bu kadar kibar ve zarif olabileceğini, o çocuğa kendisini bu kadar önemli hissettirebileceğini rüyamda görsem inanmazdım.

Elbette O İzmir Barosu Sayın Başkanı idi. Ama benim için o andan itibaren "Güney Abi " oldu ve hep Güney Abi olarak kaldı.

\*\*\*\*\*

12 Eylül faşizminin bireyleri ve kitleleri ezdiği, yok ettiği günlerdi. Nazım'ın " ateşi ve ihaneti gördük" dediği günler gibi günlerdi. Cunta ve onun başındaki Netekim General'e karşı toplumda bir teslimiyet ve hatta yalalaklık yarışı başlamıştı. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere birçok hukukçunun biat yarışı alabildiğine gidiyordu. Kendine " Şeyhül muharririn" denilen 90 yaşındaki Burhan Felek bile Kenan'ın elini öpüyor, o resimler gazetelerde boy boy çıkıyordu. Direnen bir avuç gazete ve kurum kalmıştı.

Ama İzmir Barosu ve Çağdaş Hukukçular dimdik ayaktaydı. Avukatlar baskı görüyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyordu. Ama onları yıldırma mümkün değildi. Yönetim Kurulu üyeleri dahi gözaltına alınmıştı. Ama İzmir Barosu yılmadı, Başkan Av.Güney Dinç yılmadı.

Tam o sırada "Aydınlar Dilekçesi" bomba gibi patladı. Ülkemizde birçok adın, askeri cuntayı eleştiren, demokrasi ve hukuk devleti isteyen bir dilekçe imzalamışlardı. İzmir'de en başta Güney Abi vardı. Bu nedenle Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde " sanık" sıfatıyla yargılandı.

Ama yılmadı İzmir Barosu, yılmadı Güney Dinç...

\*\*\*\*\*

O zaten 27 Mayıs Devrimini yakından izlemiş, 1964-70 arasında Türkiye İşçi Partisinin Karşıyaka İlçe ve İzmir İl Başkanlıklarını yapmıştı. DİSK'in ve bağlı birçok sendikaların yıllarca hukuk danışmanlığını yapmıştı. DİSK yöneticilerinin ve Bossa, Aktaş direnişçi işçilerinin ve 15-16 Haziran'da direnen işçilerin avukatlığını yapmıştı. 12 Mart faşist darbesinden sonra 141.maddeye aykırılıktan tutuklanmış, bir yıla yakın süre Şirinyer Askeri Cezaevinde kalmıştı. Bütün bunlardan sonra 12 Eylülcü faşist cuntaya elbette direnecekti.

\*\*\*\*\*

Güney Dinç, İzmir Barosu Başkanlığı görevini onurla tamamladıktan sonra İzmir Barosunun Türkiye Barolar Birliği delegeliğini yıllarca yürüttü ve TBB Yönetim Kurulunda da 1984-1989 yılları arasında görev yaptı. İşçilerin ve sendikaların iş davalarını, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin adli ve idari yargıdaki davalarını yıllarca takip etti. O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görülen birçok davayı da takip etti. TBKP ( Türkiye Birleşik Komünist Partisi) davasında destan yazdı. Haydar Kutlu ( Nabi Yağcı) ve Nihat Sargın'ın özgürlüğüne kavuşması için verdiği emekler başarıyla sonuçlandı. Avrupa İnsan Hakları Yargısında tam bir " duayen" idi. Işığından sadece savunmanlığını yaptığı kişiler ve kuruluşlar değil, birçok genç meslektaşı da yararlandı. Usta bir hukukçuydu ve mütavazi kişiliği ile hepimizin başvuru kaynağımızdı.

İşğini hukukçulara ulaştırmak için sadece avukatlık değil, onun yanısıra binlerce yazı, makale ve onlarca kitap yazdı. Yazıları İzmir Barosu yayınlarında ve birçok dergilerde yer aldı. Yüzlerce panel ve söyleşiye katıldı. Ömrünün sonuna kadar yazdı, yazdı, yazdı...

\*\*\*\*\*

Ben 1981 yılı Aralık ayında avukatlık stajımı bitirdim ve Baro Yönetim Kurulu önünde yemin ederek avukatlığa başladım. Baro Başkanımız elbette Sevgili Güney Abi idi. Ve o gün cübbemi bana kendi elleriyle giydirdi, yanaklarımdan öptü. Onun elinden cübbe giymek yaşamımın en önemli gururlarından olmuştur. Sonra o gün fotoğraf çektirdik. Yanımda Güney abim vardı...

Sonra yıllar geçti ve biz büyüdük. O onurlu görevlere bizler de talip olduk. 1994 yılında İzmir Barosu Yönetim Kuruluna seçildim. Başkan Kaşım Sönmez ve Çetin Turan ile çalıştım. İki yıl Baro Genel Sekreterliği, iki yıl da Baro Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüm. Üç dönem TBB'nde delege olarak Baromu temsil ettim.

Bütün bu görevlerde layık olmaya çalıştığım, bizden önceki dönemlerde görev yapan ve İzmir Barosunu İzmir Barosu yapan değerli ağabey ve ablalarımızın ilkeleri idi. Onların en başında Çağdaş Grubun ilk Baro Başkanı Av.Güney Dinç geliyordu.

Baroda çalıştığım dönemlerde Güney abi ile sık sık bir araya geliyorduk. Günlerce gecelerce ondan feyz almaya çalıştık. TBB'nin Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Denizli Genel Kurullarında delege olarak birlikte idik. Uçaklarda, otobüslerde, içki sofralarında onun esprileri ve candan mütevazî kişiliği ile hep mutlu olduk.

\*\*\*\*\*

Çağdaş Hukukçular Derneği, yayın organı " Çağdaş Hukuk"un 1998 yılında bir sayısını Av.Güney Dinç'e özgüledi. O sayıdaki tüm yazılar O'nun hakkında yazılan yazılardı. Bir de söyleşi yapılmıştı kendisi ile.

Ve o tarih 22 Temmuz 1998 imiş... Bürosuna gitmiştim. Güney Abi, Çağdaş Hukuk'un o sayısını imzalayarak bana hediye etti. Çok mutlu oldum. Ve baktım nasıl imza atmış diye.

" Sevgili Dost Hüseyin Özgür'e "

Diyerek imzalamıştı... Bu çok büyük bir onur. Evet O benim Başkanım, evet O benim meslek büyüğüm, duayenim ama " Dost" olmak... Bu ne büyük bir onur. Sonsuza kadar taşımaktan gurur duyacağım.

\*\*\*\*\*

Seni şimdi sonsuzluğa uğurluyoruz Sevgili Başkanım ve ağabeyim. Yerin hiçbir zaman doldurulmayacak. İzmir Barosu tarihi seni asla unutmayacak ve ben senin sevgini içimde hep taşıyacağım... Hüseyin Özgür (Sevgili Dost)





## Çağdaş Hukuk

Seyit: Aşk  
Hüseyin Özyüce

22.7.1988 Güney Dinç

## Güney Dinç'in Yaşamından Kesitler

Güney Dinç, 1936 yılında İzmir'de doğdu. Karşıyaka Lisesi'nden sonra 1958'de İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul, Rami Kışlası'ndaki yedeksubaylık görevi sırasında gerçekle-

şen 27 Mayıs 1960 devrimini yakından izleme olanağı buldu.

1964-1970 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi'nin Karşıyaka İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. TİP'in Ege'deki örgütlenme ve seçim çalışmalarına katıldı. 1967 seçimlerinde İzmir İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.

Dinç, 1964 yılından itibaren, Türkiye Maden İş Sendikası'nın, Türkiye Lastik İş Sendikası'nın ve sonraki yıllarda da DISK'in ve bu Konfederasyon'a bağlı sendikaların Hukuk Danışmanlığı'nı sürdürdü. 15-16 Haziran olaylarından sonra, DISK yöneticilerinin ve üyelerinin, İstanbul Sıkıyönetim Mahkemeleri'ndeki davalarında, Bossa ve Aktaş işçilerinin direnişlerinden sonra Adana Mahkemeleri'nde açılan davalarda, savunmanlık görevleri üstlendi.

Güney Dinç, 12 Mart Darbesi'nden sonra TCK 141/1.





**Emin Özmen** Ne güzel yazmışsın **Hüseyin**. Güney Abi'nin içten, sıcak, mütevazı kişiliğini ancak senin aynı sıcaklıktaki kalemin bu kadar güzel anlatabilirdi. Sağol...

Yanıtla · 3 · 9 Ekim, 18:34



**Hüseyin Özgür** Çok teşekkürler Emincim, keşke yazmamış olsaydım bu yazıyı...O hep bizimle olsaydı.



**İsmet Köymen** Çok güzel yazmışsın o günleri yaşattın bana

Beğen · Yanıtla · 1 · 9 Ekim, 18:50



**Erguvan Yücel** İnsansın...

Beğen · Yanıtla · 1 · 9 Ekim, 18:52



**Mert Saraçoğlu** Öyle içten yazmışsın ki güney abiyi gerçek anlamda yaşatmışsın. Çok duygulandım, sağolasın.

Beğen · Yanıtla · 2 · 9 Ekim, 19:03 · Düzenlendi



**Osman Gaffaroğlu** Başınız sağ olsun adam gibi adam iyi bir hukukçu idi geride kalanlara sabır diliyorum.

Beğen · Yanıtla · 1 · 9 Ekim, 19:04



**Azize Türsen Konuk** Ne güzel anlatmışsın Hüseyin..cübbemi giydirmesi için babama vermişti...bu senin onurun demişti ..çok üzgünüm başımız sağ olsun

Beğen · Yanıtla · 1 · 10 Ekim, 08:22



**Nuray Erden** Ben de avukatlık cüppemi onun ellerinden giymiştim .Bambaşka bir insandı.Onun duruşu,mücadeleci kişiliği,önderlik vasfı;pek çok kişiyi etkilemiş ve yol göstermiştir.Çok büyük bir kayıp.Çok üzgünüm.

Beğen · Yanıtla · 1 · 10 Ekim, 09:07



**Ümit Semal Aksoy** Değerli meslektaşımın kaybından büyük üzüntü duydum, Allah rahmet eylesin!

Beğen · Yanıtla · 10 Ekim, 11:40